

Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Αντίστασης και Αλληλεγγύης

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στην γειτονιά μας, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια **ανησυχητική άνοδο φασιστικών μορφωμάτων και την κοινωνική αποδοχή τους**. Η άνοδος τέτοιων ομάδων, οι φασιστικές συμπεριφορές, τα περιστατικά βίας, αλλά και ένας διάχυτος ρατσισμός στην κοινωνία πρέπει να μας προβληματίσει και να μελετήσουμε τις ρίζες και **ποιος/οι φροντίζουν κάθε τόσο να τις ποτίζουν!**

Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται φασίστες, όπως δεν γεννιούνται και αντιφασίστες.

Πιστεύουμε ότι το οικονομικοπολιτικό σύστημα, η κοινωνία και οι θεσμοί της, το εργασιακό περιβάλλον, το σχολείο, οι μορφές εξουσίας, η ελλιπής παιδεία, τα **ΜΜΕ** και γενικά αυτό που ονομάζουμε κυρίαρχος ιδεολογικός μηχανισμός «εκπαιδεύει» τους ανθρώπους στα μέτρα του. Στην **εποχή της οικονομικής κρίσης**, της φτώχειας και του αδιεξόδου του καπιταλισμού η κυρίαρχη προπαγάνδα προσπαθεί να ξυπνήσει ένστικτα φόβου, μισαλλοδοξίας, εθνικής περηφάνιας, έντονης θρησκοληψίας στον κόσμο ώστε να ξεχάσει τα κοινά του προβλήματα, την εκμετάλλευση που υφίσταται, τα δικαιώματα που του αφαιρούν καθημερινά, τις κατακτήσεις του που χάνονται ενώ ο ίδιος επιδίδεται σε ένα κυνήγι μαγισσών.

Η κυρίαρχη προπαγάνδα ορίζεται από τους εκμεταλλευτές αυτού του κόσμου, αυτούς που ελέγχουν τα **ΜΜΕ**, κατέχουν τον πλούτο και ορίζουν τις τύχες μας. Για αυτό υποστηρίζουμε ότι **ο φασισμός είναι μια ιδεολογία που έρχεται από πάνω**, όποτε το σύστημα βλέπει ότι ζορίζεται, εξάλλου υπάρχει και το παράδειγμα της δημοκρατίας της **Βαϊμάρης** με τον Χίτλερ και τα όσα έχουν καταγραφεί στην ιστορία. **Ο φασισμός δηλητηριάζει κόσμο από όλες τις τάξεις**, από μικροαστούς που βλέπουν ότι φτωχοποιούνται ταχύτατα, εργάτες που χάνουν τα μεροκάματα τους, μικροαφεντικά που βλέπουν τους πελάτες να μειώνονται, αγρότες που δεν έχουν σοδειά, άνεργους που δεν βρίσκουν δουλειά. Τότε στοχοποιούνται οι **Ρομά** (τοπικά παραδείγματα), οι μετανάστες (Σκάλα, Μανωλάδα), οι ομοφυλόφιλοι, οι αλλόθρησκοι και όποια άλλη κοινωνική ομάδα αποτελεί εύκολο στόχο, ώστε να αισθάνεται και η γκρούπα του φασίστα δυνατή και ότι θα επιβληθεί.

Το ζήτημα του φασισμού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ευχολόγια, φιλανθρωπίες, ηθικοπλαστικές κουβέντες και επικλήσεις στο συναίσθημα.

Όσο υφίσταται ο κόσμος της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, των οικονομικών συμφερόντων, της κρατικής καταστολής θα χρειάζεται να μαζευόμαστε, να οργανωνόμαστε και να πολεμάμε τέτοια φαινόμενα.

Ο φασισμός τρέφεται από το σύστημα και εμείς αυτό πολεμάμε.

Μη χαιρέστε που σκοτώσατε το κτήνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργανισμό.

Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

(σχολιάζοντας τους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου)

**Αυτοοργανωμένη Συλλογικότητα Νισάφι κ Σύντροφοι/ισσες
Σπάρτη, 19 Σεπτέμβρη 2014 - nisafispartis.espinblogs.net**