

Αν συμφωνούν οι συναγωνιστές και οι συναγωνίστριες των άλλων νομών νομίζω ότι μπορούμε να συντονίσουμε τη δράση μας σε απλά πράγματα όπως:

- Σε μια αφίσα καλαίσθητη κοινή για όλη την περιφέρεια.
- Ένα καλοδουλεμένο φυλλάδιο σε χιλιάδες αντίτυπα με θέμα: **“ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ”**. Είναι πρόταση.
- Να ανταλλάξουμε την πείρα μας σε μια σειρά ζητήματα, αλλά να δώσουμε και πρακτική βοήθεια ο ένας στον άλλον.
- Σε κάθε γεγονός βίας η απάντηση θα πρέπει να είναι **ΑΜΕΣΗ**. Κύρια από το **Μαζικό Φορέα** του κλάδου που δέχτηκε επίθεση.
- Σε κοινές εκδηλώσεις όπως: Αρκαδία και Μεσσηνία να κάνουν από κοινού μια αντιφασιστική εκδήλωση στη Μεγαλόπολη με αιχμή το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Στόχος μας η δημιουργία **ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ** στο εργοστάσιο.
- Συμμετοχή στην επέτειο των εκτελέσεων από τους Γερμανούς στην **Παλιόχουνη** από Αρκαδία και Μεσσηνία.
- Στο **Μονοδέντρι** από Λακωνία και Αρκαδία.
- Συμμετοχή στην πελοποννησιακή **Πορεία Ειρήνης** από όλους τους νομούς. (ΝΑ συζητηθεί στον καιρό του).

ΠΡΟΤΑΣΗ για μια **Πανελλαδική Συνάντηση** των ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ Μετώπων, Οργανώσεων και Κινήματων για έναν πρώτο συντονισμό της δράσης μας. Όχι οργανωτικές λογικές, όχι συγκεντρωτικά οργανωτικά σχήματα. Απλά πράγματα.

Στόχος μας.

ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ.

Ο **Φασισμός** είναι η βασική άρνηση της δημοκρατίας. Σε χώρες που έχει δυσκολίες στην επικράτησή του, ο καπιταλισμός επιβάλλει τη Φασιστική Δικτατορία. Καταργεί τα πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα του εργαζόμενου λαού, απαγορεύει τις απεργίες και κάθε είδους διεκδικήσεις.

Στο ένα χέρι κρατάει το ψέμα, τη δημαγωγία, την απάτη και στο άλλο τη φοβέρα και τη βία.

- Σε οργανωτικό επίπεδο μετατρέπει το κράτος και την κοινωνία σε στρατόπεδο, σε φυλακή. Το αστυνομικό κράτος του ΦΑΣΙΣΜΟΥ δημιουργεί τον πιο τέλειο μηχανισμό τυραννικής καταπίεσης από όσους δημιουργήθηκαν στον κόσμο.
- Η φασιστική ιδεολογία κινείται ανάμεσα σε δυο αντίθετες ιδεολογίες. Την αστικοδημοκρατική ιδεολογία, και τη σοσιαλιστική ιδεολογία, τις οποίες θεωρεί και τις δύο χρεοκοπημένες. Έτσι προσπαθεί να συνθέσει τσαλαβουτώντας ανάμεσα στις δύο αντίθετες ιδεολογίες φτιάχνοντας τη δική της ιδεολογία, τον Φασισμό.
- Ο **Φασισμός** καταφέρνει να κερδίζει τις μάζες, επειδή με δημαγωγικό τρόπο, επικαλείται τις πιο μεγάλες, τις πιο άμεσες, τις πιο καυτές ανάγκες των μαζών.

Δεν υποτιμάμε, δεν αδιαφορούμε, δεν επαναπαυόμαστε μπρος στο Φασισμό, μπρος στο φαινόμενο που λέγεται Χρυσή Αυγή.

Το **ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ** κίνημα πρέπει να ανοίξει τα φτερά του πλατιά, πιο πλατιά, ακόμα πιο πλατιά σε ολόκληρη την κοινωνία, με φαντασία, με πρωτοβουλίες από τα κάτω, με αυτοοργάνωση, χωρίς προκάτ εκδηλώσεις. Χωρίς ειδικούς προφέσορες, με απλά λόγια να μιλήσουμε για τα απλά πράγματα που ενδιαφέρουν τον απλό άνθρωπο, τον διπλανό μας. Με μεγάλη προσοχή στα «καπελώματα» δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θέλουμε **ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ** να είναι όλη η κοινωνία.

Θέλουμε τη συμμετοχή όλων Μαζικών Φορέων ενάντια στο Φασισμό, χωρίς εξαίρεση. Δήμοι – Τοπικά Συμβούλια, Εργατικά Κέντρα, Αγροτικοί και Εμπορικοί Σύλλογοι, ΕΛΜΕ, Επιστημονικοί Σύλλογοι και οργανώσεις, τους πάντες. Θέλουμε μαζί μας όλα τα κόμματα και οργανώσεις στην πάλη ενάντια στο φασισμό. Φυσικά και μπορεί να διαφωνούμε με τις ηγεσίες των κομμάτων, συμφωνούμε όμως με τον κόσμο τους.

Είναι μεγάλη και άμεση η ανάγκη να φτιάξουμε Α.Μ. σε όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις, σε κλάδους δουλειάς, σε εργοστάσια π.χ. **ΔΕΗ Μεγαλόπολης**.

Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για επαφή με τους Μαζικούς Φορείς, με ένα πλαίσιο συζήτησης για συντονισμό, για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

Ο αγώνας ενάντια στα Μνημόνια πρέπει να γίνει και αγώνας ενάντια στο Φασισμό.

Πιστεύω ότι το Αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να ασχοληθεί πρώτα απ' όλα με το θέμα: **ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ**. Είναι θέμα όλης της κοινωνίας και πρέπει να γίνει υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Μην γελιόμαστε στη νεολαία θα παιχτεί το παιχνίδι, ιδιαίτερα στα σχολεία. Προτείνω το 2μηνο Γενάρης – Φλεβάρης να γίνει υπόθεση των Αντιφασιστικών επιτροπών, η Αντιφασιστική δουλειά στα σχολεία. Μαζί με τους μαθητές – τα 15μελή, τους Καθηγητές, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, να εξηγήσουμε στα παιδιά «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ». Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τη Χ.Α. να αλωνίζει στα σχολεία.

Το Διαδίκτυο είναι πολύτιμο εργαλείο, ο έντυπος και προφορικός λόγος είναι τα μέσα που αν δουλεύουμε μεθοδικά και προγραμματισμένα, μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα ενάντια στη φασιστική ιδεολογία. Πρέπει να φτιαχτούν ανοιχτές ομάδες τύπου, που αξιοποιώντας κάθε μέσο να απαντούν στη φασιστική ιδεολογία.

Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και για κανέναν. Θα γράψουμε από την αρχή για τον Μεταξά, για τα «τάγματα ασφαλείας», για τον Εμφύλιο, για την Χούντα.

Ζύμωση σε όλους και για όλα.

Τι μπορούν να πουν οι ναζιστές για πατρίδα όταν η Ελλάδα μετράει πάνω από 600.000 νεκρούς, οι μισοί από την πείνα;;

Για ποιες χριστιανικές αρχές μιλούν, με ρατσισμό, με βία και με μαχαιρώματα;;

Δεν μπορώ να μην σταθώ σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα. Οι άνεργοι και ειδικά οι νέοι άνεργοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω ολοκληρωμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος που μπορεί να τρυγάει η Χ.Α. Η λύση στην ανεργία είναι μέσα στα Σωματεία, τους Μαζικούς Φορείς, στο Μαζικό Κίνημα.

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείχνουμε τον αίτιο και να ξεσκεπάσουμε την αιτία.

****Κείμενο του συντρόφου Οδυσσέα Γιαννόπουλου, που έφυγε στις 10 Νοέμβρη 2013.***

Ζούσε μέχρι τότε και δραστηριοποιούταν πολιτικά στην Τρίπολη.

Υ.Γ. το κείμενο είχε γραφτεί/διαβαστεί πολύ πριν την εκλογή των νεοναζί τον Ιούνη του 2012.